



DAGEN TIL BØN
FOR FRED I
JERUSALEM

HUSK! GLEM IKKE!
FØRSTE SØNDAG
I OKTOBER HVERT ÅR

INVOLVER DIG

Den Internationale Dag til Bøn for Fred i Jerusalem

www.daytopray.com og www.dagentilboen.dk

Bed om fred for Jerusalem: "Gid de, som elsker dig, må leve trygt" - Salme 122,6

Den årlige **Dag til Bøn for Fred i Jerusalem** er en internationalt anerkendt global bønnebegivenhed, som holdes hvert år den første søndag i oktober. Den involverer deltagelse af et tocifret milliontal af kristne og jødiske ledere såvel som tusindvis af menigheder og synagoger verden over.

Dette verdensomspændende græsrods bønneinitiativ er et kald til global forbøn for Guds planer for og formål med Jerusalem, Israel og dets befolkning, og det skaber enhed i hensigten og de akutte behov i den tid, vi nu lever i. Et kald til at bede for Jerusalem bringer også velsignelser over vore familier, menigheder og samfund ifølge Salme 122.

Dagen til Bøn for Fred i Jerusalem er i fællesskab ledet af Dr. Jack Hayford fra Kings College & Seminary og pastor Robert Stearns fra Eagles Wings Ministries og er bakket op af mere end 1.300 betydningsfulde åndelige ledere på tværs af kirkesamfund og trosretninger.

Ved begivenheden i 2014 var vi velsignet med at have:

- En højtideligholdelse i Jerusalem af **Dagen til Bøn for Fred i Jerusalem**, som blev transmitteret på fjernsyn over hele verden af GOD TV med over 40 millioner seere
- Deltagelse af over 175 forskellige lande verden over
- Over 300.000 menigheder, der deltog ved at tilsidesætte deres almindelige gudstjenesteplaner for i stedet at bede for Jerusalems fred
- Over 300 millioner deltagende troende

Vort mål er:

- At **Dagen til Bøn for Fred i Jerusalem** bliver anerkendt og sat i kalendere (lokalt som nationalt), publikationer, på Internettet og i andre medier som national helligdag.

Dagen til Bøn for Fred i Jerusalem falder sammen med den jødiske Yom Kippur højtid og for første gang i kirkehistorien giver det anledning til at knytte den kristne liturgiske kalender til den bibelske, jødiske kalender.

Overvej venligst at tilføje denne vigtige globale begivenhed i jeres kalendere, menighedens nyhedsbreve, samfundets nyhedsopslag, hjemmesider, radiostationers liste over begivenheder eller andre steder hvor vigtige kalenderinformationer bliver oplistet og videreformidlet.

Bibelen kalder tydeligt alle troende til at bede for Jerusalem: *Bed om fred for Jerusalem: Gid de, som elsker dig, må leve trygt, gid freden må råde over din ringmur, og tryghed i dine borge! For mine brødres og venners skyld siger jeg: Fred over dig! For Herren vor Guds tempels skyld ønsker jeg lykke for dig.* (Salme 122:6-9, Esajas 62:6).

Få mere information på vores hjemmeside www.daytopray.com og www.dagentilboen.dk

"Og und ikke ham ro, før han genrejser Jerusalem, og før han gør den til lovprisning på jorden". (Es. 62:7)